

Beste SVH'ers,

Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie.

Zo kort na de jaarwisseling is er even een moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten. In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij uit naar de leden, voormalige leden en dierbaren, die ons ontvallen zijn. Daarnaast wensen wij degenen, die vandaag niet aanwezig kunnen zijn vanwege ziekte uiteraard veel beterschap en gezondheid voor het nieuwe jaar.

Een belangrijke persoon die ik daarin wil belichten is onze voorzitter Dirk. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft hij zijn werkzaamheden bij SV Harskamp tijdelijk moeten stopzetten.

We zullen met zn allen toch de schouders eronder moeten zetten om deze mooie vereniging weer positiever in het daglicht te zetten. Afgelopen week hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden, waarin we goede moed hebben dat het de 2^e seizoenshelft positiever zal verlopen. Maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat we elkaar moeten helpen, het is toch ons aller SV Harskamp. Zouden we niet allemaal eens goed in de spiegel moeten kijken alvorens bijvoorbeeld naar anderen te wijzen. Als speler, voordat je het functioneren van trainers, scheidsrechters, clubgrensrechters en anderen ter discussie stelt. Hoe functioneer ik zelf in een team ? Wat doe ik zelf binnen de vereniging?

Laat ik daarom beginnen met een paar woorden te wijden aan de inzet van al onze vrijwilligers het afgelopen jaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van een vereniging als SV Harskamp. Hun inzet wordt soms als vanzelfsprekend ervaren, maar dat is het natuurlijk niet. Vrijwilligers op bijvoorbeeld voetbaltechnisch gebied, dus de vele jeugdtrainers en jeugdleiders, die iedere week in de weer zijn met onze jeugdspelers. Ik denk ook aan de mensen, die het onderhoud van onze accommodatie voor hun rekening nemen. Ook al het kantinepersoneel. Het is geweldig, maar ook hier zien we nog hiaten.

We zijn nog opzoek naar meer scheidsrechters, nog meer barpersoneel, dus nog meer mensen, die iets voor SV Harskamp willen betekenen.

Maar tegen alle vrijwilligers zeg ik : jullie zijn fantastisch! Tevens hoop ik dat we ook in 2020 op jullie kunnen rekenen.

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ik kan u zeggen, daar ben ik reusachtig blij mee. Helaas is in de maand december wel het een en ander gebeurd. Jan Willem Pol heeft door al zn drukke werkzaamheden geen tijd meer om zn bestuursfunctie te vervullen en door het wegvallen van Dirk is het bestuur dus wel ineens onthoofd. Wij kunnen dit ook niet zomaar opvangen, dus zal er aanvulling moeten komen. Gelukkig kunnen we mededelen dat Escher van Norel bereidt is gevonden om de taken van Jan Willem Pol over te nemen. Hij is dus het nieuwe aanspreekpunt over het voetbalgedeelte van SV Harskamp. Hier zijn we erg blij mee.

Maar ook de taken van Dirk moeten nog worden ingevuld. Dit kunnen wij niet alleen, dus als je gevraagd wordt iets te doen, zeg alsjeblieft niet gelijk nee.

Nog een laatste punt wil ik benoemen. Gelukkig zie ik ons erelid Jan van Maanen weer aan de bar zitten. Jan is geopereerd en heeft de beschikking over een nieuwe heup. Nog even herstellen en dan dartelt Jan weer in het rond. Als vereniging willen we Jan nog een kleine presentie overhandigen en succes wensen bij de laatste stappen van zijn herstel.

Beste mensen, ik ga afronden. Voetbal is een geweldige uitlaatklep, maar dan wel op de goede manier. Ik hoop dat wij als vereniging het goede voorbeeld kunnen geven.

Rest mij om het glas te heffen en iedereen het allerbeste voor 2020 te wensen en hopen op een mooi verenigingsjaar met vele lichtpuntjes.